

Jule og nytårsbrev fra Inge og Mads



Kære Venner.

Det har været et dejligt år.

Sidste år ved denne tid sad vi begge og lavede opgave. Inge sin semesteropgave og Mads sin afsluttende masterafhandling. Mads fik 12 til sin mastereksamen. Lige efter jul gik Inge i gang med at skrive sin afsluttende opgave.

I år er der ingen opgaver der skal skrives. Julen skal nydes.



Vi har tilbragt så meget tid, vi kunne i vores dejlige fiskerhus på landet. Huset rummer både arbejde og hygge. Her er det simremad i Sofies stegesø.

Vi har store planer med huset. Det er målet, at det skal sættes så meget i stand, at vi kan bruge det helårs og evt. bo der når vi holder op med at arbejde. Det er ikke unormalt at se mennesker dernede, som er over 80 og holder sig strålende. Det skal man lige huske når man planlægger ;-).



Inge afleverede sin opgave i maj og gik til eksamen i juni. Hun fik ros og et 12 tal. Nu er hun Master of Art in Psychology.

Efter at have undervist i nogle år på forskellige Professionshøjskoler, fik Mads arbejde på Ingeniørhøjskolen med ansvar for at udvikle uddannelser i innovation. En spændende udfordring.

En af årets store oplevelser var vores rejse til New York. Vi havde snakket meget om at vi skulle planlægge turen, men vi er bedst til at være i nu'et når vi rejser. Og det fungerede fint.



Vi har i flere år drømt om at se bl.a.

Guggenheim Museum, Moma og Metropolitan operaen. På Guggenheim så vi Picasso i sort og hvidt. En spændende blanding af forstudier til andre værker, men også vidunderlige ting som denne her.



Her er Inge foran Guggenheim, og Mads på Brooklyn Bridge. Det høje hus længst til højre er af Frank Gehry, en Amerikansk arkitekt. De to med himmelblå facader er nye bygninger der, hvor Twin Towers lå.





Moma (Museum of Modern Art) havde så mange kunstværker, at vi ikke kunne overkomme at se dem alle. Selve bygningen var en oplevelse for i selv. På The Metropolitan Opera hørte vi Carmen med bl.a. en sydkoreaner i det mandlige hovedparti. En fantastisk oplevelse.



Sommeren tilbragte vi i (gæst engang) fiskerhuset. Vi havde besøg af en masse mennesker, som også nød vores dejlige sted. Birthe og Werner satte kajakkerne i vandet længere nord på, og så hentede vi dem, da de ikke havde flere kræfter. De nåede næsten helt frem. Hvis ikke du har været i vores hus endnu, så lad 2013 være det år, hvor du kommer forbi.



Kandis nyder også at være i fiskerhuset. Hun er blevet gammel og sover det meste af tiden, men hun har det godt. Det er ved at være på det sidste med hende, men vi tager det én dag ad gangen.



Sofie er i Caribien og arbejder som frivillig dyrlæge på et Rabies vaccinationsprogram. Hun og hendes rejsekammerart har skaffet funding til flybilletter, kirurgisk udstyr og til at køre programmet for. Vi er ret stolte af hende. Vi holdt "juleaften" med hendes mor og hendes kæreste, Søren d. 7.12. Her er vi ved "julemiddagen".

I 2012 har vi sagt farvel til tre venner. Én døde af sygdom, én af alderdom og én ved en tragisk ulykke. Det har været et privilegium, at kende disse vidunderlige mennesker, og vi er taknemmelige for det, de har givet os. Varme tanker til de familier, der ser julen i møde uden deres elskede.



D. 19.12 har Inge og jeg været gift i 20 år. Vi fejrer det stille; os alene sammen. Det er dejligt at tænke tilbage på de mange år. Nu er det snart jul og den skal vi tilbringe sammen med Birthe, Werner og deres datter Agnete. Det har vi gjort før, og det er altid et højdepunkt på året, når det sker.

2013 kommer (igen) til at stå i arbejds tegn. Mads har det mål at først lave et godt kursus til Sommeruniversitetet på DTU. Dernæst et linjefag i innovation til "Ingeniørens Lederuddannelse". Der er også dukket en idé op om at skrive en bog om innovation. Spændende at se hvad det bliver til. Inges mål er at have lidt mindre travlt og være mere nærværende i venners lag.

Vi ønsker jer en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår. Tak for i år, og på godt gensyn i det nye år.

Knus og hilsner

Inge og Mads